

Van de voorzitter

Beste mensen,

Uw voorzitter heeft sinds zijn laatste stukje weer veel meegemaakt op kanogebied. En dat in de maanden december, januari en februari! (de invloedssfeer van uw voorzitter is doorgedrongen tot de vaarkalender waar de 'sluitingstocht' plaats heeft gemaakt voor de 'openingstocht winterseizoen') Ik zal zijn belevenissen hier niet chronologisch verslaan; nee, dat wordt teveel een verhaal van 'en toen, en toen..'

Het wordt een verslag met een opklimmend spektakelgehalte (althans volgens de voorzitter)

Het eerste wat het vermelden waard is, is het ongepland omslaan met het nieuwe brandingbootje op zee ten gevolge van een dumpgolf. Dit bootje is door René als levensgevaarlijk betiteld omdat je er zo klem in zit. Het eskimoteren toen nog niet machtig is uw voorzitter er gelukkig wel uitgekomen. Restte hem een zwemtochtje naar het strand. Sindsdien is uw voorzitter hard aan de slag gegaan met zijn eskimoteervaardigheden; zowel in zwembad als in ons meer (en hij was niet eens de enige gek van de vereniging die dit in dit jaargetijde deed).

Dan dient melding gemaakt te worden van een aantal boot-opbind-incidenten. Het al vaker genoemde, fraai oranje brandingbootje van uw voorzitter verkoos op een goede avond het luchtruim vanaf het dak van zijn rijdende auto. Had uw voorzitter alleen de achterste spanband vastgemaakt! En dat is niet het enige opbindfoutje van uw voorzitter. Enkele dagen later reed hij samen met uw secretaris naar Huisduinen voor een ontspannen rondje Noorderhaaks. Eenmaal op de parkeerplaats aangekomen moest uw voorzitter met schaamte en schrik vaststellen dat de achterste dakdrager losgekomen was van de vergrendeling op het dak. Vermoedelijk nog een gevolg van de eerdere bootlancering. Uw voorzitter doet nu aan check en dubbelcheck en zal niet verbaasd zijn als niemand meer zijn of haar boot mee wil laten nemen op zijn dak. Tot slot een relaas over vermoedens van pyromanie. En wel door uw voorzitter; uw bestuurslid loodsbeheer; uw

penningmeester en uw secretaris. Want kan het toeval zijn dat er 2 panden zijn afgebrand kort nadat dit viertal er een bezoek aan bracht onder het mom van het uitoefenen van activiteiten verband houdend met kanovaren?

Het betreft het restaurant 'Blinckers" alwaar genoemd viertal een bestuursvergadering (ja, op kosten van de vereniging) belegde toen uw bestuurslid activiteiten hen niet wilde toelaten in haar woning omdat dat niet in haar planning paste.

En het tweede pand dat in vlammen opging is zwembad de Thermen in Alphen a/d Rijn, kort nadat ons viertal aldaar een eskimoteerclinic van mevrouw Hoffmeister volgde (geen van allen was aan het eind van de masterclass in staat om op zijn hoofd te staan in de kajak, ondanks uitgebreide instructies van mevrouw Hoffmeister)

Uw voorzitter is voornemens het de komende maanden rustiger aan te doen en hoopt velen van u te treffen op de komende Algemene Ledenvergadering

Wieger Tomassen



Kanoverlichting

Omdat de dagen lenger heb ik het prototype van mijn kanoverlichting maar weer te voorschijn gehaald. De kans is immers de eerste maanden groot dat ik op woensdagavond niet voor het invallen van de duisternis bij de loods terug ben. Op het Alkmaardermeer is goede verlichting een vereiste, of het nu verplicht is of niet.

Ik heb eerst maar eens opgezocht waaraan kanoverlichting moet voldoen. In artikel 3.13 lid 6 van het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) staat: "Een klein door spierkracht voortbewogen schip moet des nachts een wit gewoon rondom schijnend licht voeren." Nadere eisen heb ik niet kunnen vinden, maar ik vermoed dat er ook over de zichtbaarheid (lichtsterkte?) wel iets is vastgelegd.

Over de oplossingen die ik tot nu toe heb gezien, en ook over mijn eigen prototype (nummer drie inmiddels) ben ik niet echt tevreden. Volgens het BPR is een "wit gewoon rondom schijnend licht" vereist. Dat betekent, uitgaande van één licht, dat dit licht boven de kanovaarder uit moet steken om rondom schijnend te kunnen zijn. We hebben het dan over een lampje op het hoofd of op een mastje. Lampjes die zijn bevestigd op het zwemvest of op het dek schijnen niet in de rondte omdat de kanovaarder er zelf voor zit. Ze voldoen dus niet aan de eisen.

Er lijken mij twee oplossingen mogelijk. Je kunt bovenop een pet of hoofdband een lampje bevestigen. Ik heb hier vooralsnog niet voor gekozen omdat ik ook zonder hoofddeksel wil kunnen varen.

De tweede oplossing is een mastje. Ik heb bij Dekker in Zaandam voor EUR 4,50 een wit kunststof rondschijnend toplichtje gekocht. Er gaat een batterij van 1,5 volt in. Dit lichtje heb ik met tape op een ronde stok bevestigd. Deze stok past precies in een plastic elektrabuis die ik met tape in de rugzak van mijn zwemvest heb bevestigd. De lengte van de stok zorgt ervoor dat het lampje boven mijn hoofd uitsteekt. Hoewel het geheel functioneert, is het nog niet uitontwikkeld.

Het licht is rondom zichtbaar en er is geen sprake van verblinding. Wel is er enig "strooilicht". Ik heb niet uitvoerig kunnen testen hoe zichtbaar ik ben voor andere vaarweggebruikers. De enige personen aan wie ik commentaar heb kunnen vragen waren clubgenoten die wisten dat ik op het water was.

Nadelen zijn er uiteraard ook. Het geheel is topzwaar omdat de batterij bovenin zit. De constructie is kwetsbaar. Het gloeilampje gebruikt veel stroom. Dat deze verlichting er niet uit ziet is overkomelijk omdat het toch donker is.

Bij de Hema heb ik voor EUR 5,50 een setje fietslampjes gekocht met een knoopbatterij. Het dingetje weegt haast niets en heeft volgens de verpakking circa honderd branduren. Daar kan dus wel even mee geëxperimenteerd worden. Een andere mogelijkheid is een lichte kunststof stok met de batterij aan de onderkant en een ledje bovenin. Dat moet in gewicht en stroomverbruik schelen. Dit gaat mijn technisch kunnen echter te boven. In plaats van een bevestiging aan het zwemvest is het wellicht ook mogelijk om door het dek achter de kuip een buisje te plaatsen en daar, met een rubber afdichting, de stok in te plaatsen. Mentaal ben ik er echter niet aan toe om een gat in mijn kajak te boren.

De komende maanden ga ik dus lekker door met knutselen. En wellicht ziet u mij op woensdagavond op het meer.

Gilbert

Ode aan een broekje, deel 2 *(deel 1; zie septemberkrant 2006)*

Ik was al die jaren trouw,
maar voel dat het moment is gekomen
Ik ben nog steeds strak hemel blauw
En op menig tochtje meegenomen

Ik was met weinig plaats tevrede
en houd van lekker weer
ik wilde zelf ook heel graag mee
dat lukte keer op keer

Ik kwam vaak ranzig weer terug
werd steeds opnieuw gewassen
ik droogde ook zo lekker vlug
en ging steeds beter passen

Ik combineer verschrikkelijk snel
met andere kledingstukken
bijvoorbeeld rood, het liefst wat fel
maar iets anders zou ook lukken

Ik werd van een steeds zachter stoffie
en zonder beweging te beperken
hielp ik, steeds meer als een kloffie
vaak ook bij schilderwerken

Nu zit ik hier in deze troep
tussen afval op camping Cnossen
Het maakt niet uit wat ik nog roep
Zal iemand mij verlossen?

Moraal:

Al ben je zacht en hemelblauw
en zelfs nog niet versleten
was je je baasje altijd trouw
verdroeg je al zijn

zorg voor vervulling van je dromen
maak keuzes en geniet
want wanneer je einde is gekomen
dat weet je toch nooit niet



Een rondje Noorderhaaks in de winter.

Zaterdagmiddag 17 februari wordt ik gebeld: "Heb je zin om morgen een rondje Noorderhaaks te varen?".



Nu ben ik niet zo'n enthousiaste wintervaarder en het is dus al weer een paar maanden geleden dat mijn kano het buitenwater heeft gezien. Maar de weerberichten zijn gunstig: windkracht 2 tot 3 met kans op zon in de middag en geen nattigheid. Dus toch maar een positief antwoord gegeven.

Zondagochtend 8 uur bij de loods. Wie schets mijn verbazing dat zich daar een enthousiast gezelschap van acht dames en heren in kano-outfit heeft verzameld. Kennelijk heb ik toch iets gemist wanneer ik me 's-winters zondagochtend zeven uur nog eens lekker omdraaide in mijn bed.

Wegens afspraken met het thuisfront blijken er zes weer op tijd thuis te moeten zijn zodat we met z'n tweeën richting Huisduinen vertrokken. Op de zeedijk zonder zon en met wind (niet meer dan beloofd maar toch) je omkleden in kano-uitrusting is zoals verwacht een frisse bedoening. Het beloofde strandje had in de winterstormen het loodje gelegd zodat we de kano's met de nodige moeite in het water kregen. Eenmaal in de kano's richtten we onze boegen op de oostpunt om met de uitgaande stroom op de westpunt uit te kunnen komen. En al

peddelend kwam al heel snel het besef hoe fantastisch zo'n zeetocht ook in de winter is. Aan de noord-west kant van Noorderhaaks werden we zoals gewoonlijk begroet door nieuwsgierige zeehonden



die tot vlak bij je boot hun kop boven water steken.

Het was ondertussen lunchtijd en tijd voor iets warmes. Dus de schuiltent opgezet en onze thermosflessen aangesproken. Hier ontdekte ik dat ik mijn kanohandschoenen toch niet voor niets had meegenomen; op het water niet gebruikt maar met vaste grond onder de voeten noodzakelijk.

Verder peddelend zagen we al van verre op de plaat een grote kudde zeehonden(?) liggen. Zij maakten aanvankelijk geen aanstalten om zee te kiezen, totdat we er vlak bij waren.



Het zijn net schapen als er een in beweging komt gaat de gehele meute. Een fantastisch gezicht om zo'n kudde vlak voor je kano een ondiepte te zien passeren.

Aan de noord-oost kant van de plaat begon de wind tijdelijk aan te wakkeren tot kracht vier. Op de ondiepte

hier liep ook de deining wat hoger zodat we daar onze surfkwaliteiten nog even konden oefenen. Zonder de zon gezien te hebben waren we om half twee weer terug in Huisduinen. Daar hadden we nog een koude verkleedpartij voor de boeg.

Desondanks een zeer geslaagde dag waarbij je je realiseert dat kanovaren ook in de winter een heerlijke sport kan zijn.

Kees van Weele

VAARKALENDER		
Zat. 14 April	Dagtocht Noordpolderzijk-Rottummerplaat /Simonszand. Verkenningstocht naar SZ en Gronden van de Lauwers. 07.00 uur vertrek Uitgeest. ZV of vergelijkbaar niveau. (Slechtweer) alternatief: 15 April Rondje Marken naar Pieper race. (Bruine vloot)	Rob.
Zon.22 April	Openingstocht zomer seizoen. 15 km. Alkmaardermeer regio : Limmer Die. 13.00 uur vertrek Uitgeest	Eric.
Vrij. 4 Mei	Nachttocht Alkmaardermeer/ De Woude. 12 km. Verlichting op de boot verplicht. 22.00 uur verzamelen in clubhuis	Peter.
Zon. 6 Mei	Jisperveld expeditie per kano met gids. 12 km. Vertrek vanaf de vereniging of bij Wormer. Kano vervoer kan geregeld worden. 09.00 uur clubhuis.	Henk
Woe 9 Mei	Instap avond belangstellenden	Wieger/Maarten
Zon.13 Mei	Rondje Den Helder-N.Haaks-Paal 9-Den Helder. 27km. Vanuit Marine Jachthaven. Pauze op Westpunt Noorderhaaks. Vandaar naar Texel (Pauze) en terug naar Den Helder. 08.00 uur vertrek Uitgeest . ZV of vergelijkbaar niveau.	Wieger.
Woe 23 Mei	Instapavond belangstellenden	Maarten
Woe 30 Mei	Instructie avond Alkmaardermeer	Wieger
Zon. 3 Jun.	Amsterdamse grachtentocht. 15 km. 09.00 uur vertrek Uitgeest	Dirk.
Woe 6 Jun	Instructie avond Alkmaardermeer	Annet/Jos
Woe 13 Jun	Instructie avond Alkmaardermeer	Dirk/Wieger
Woe 20 Jun	Instructie avond Alkmaardermeer	Henk/Jos
Din. 26 Jun	Kano Avondvierdaagse KVVU 10-15 km. Omgeving Alkmaardermeer / De Woude 19.00 uur vertrek Uitgeest	Dirk/Peter.
Woe 27 Jun	Instructie avond Alkmaardermeer.	
29 Jun -1 Jul.	Weekend Rijn of IJssel. Goede conditie en bootbeheersing noodzakelijk. Vrijdag avond vertrek	Rob.
Woe 4 Jul	Instructie avond Westzanerveld . Boten opladen	Dirk/Wieger
Zon. 8 Jul.	Vinkeveense plassen en omgeving. 20 km 08.30 Vertrek Uitgeest	Henk.
17-18-19 Aug	Duitse Wadden weekend. Vrijdag avond vertrek naar Duitsland. Overnachting Haus Mülder.	Dirk.
Zon. 2 Sep.	KVVU Ralley 40 km. Contact persoon voor buitenstaanders	Nader te bepalen
15-22 Sep	NKB Vlieland kamp.	
21-22-23 Sep.	Westerschelde:Verdronkenland van Saaftinge/ Grevelingen. ZV of vergelijkbaar niveau.	Rob
Zon 14 Oct.	Openingstocht Winterseizoen. Verdere tochten worden later nog bekend gemaakt.	Erik

Van de website-commissie:



De KVO heeft diverse mailadressen.
A.u.b. gebruiken bij:

info@kanovereniging-uitgeest.nl

Hét adres voor het verkrijgen van allerlei informatie over onze vereniging.

webmaster@kanovereniging-uitgeest.nl

Voor een bijdrage (foto's, verslag, enz) en evt. vragen en opmerkingen over de website.

redactie@kanovereniging-uitgeest.nl

Voor het toezenden van KOPIJ clubkrant.

OPLOSSING puzzel

DECEMBER KRANT 5

Ingezonden/gemaakt door Peter v.d. Gracht

K	A	N	O	V	A	R	E	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---



Kopij 2007 inleveren voor:

20 april

15 juni

14 september

7 december

Lapwing

Wie heeft deze Engelse naam aan onze kieviet gegeven? Ik vraag het me al een tijd je af. Als je de kieviet zo ziet vliegen met die flapperende vleugelslag zou je eerder denken dat het flapwing zou moeten zijn. En lap is schoot in het Engels volgens mij, en geen kleedje zoals bij ons. Vandaag zag ik ze weer vliegen; honderden honderden lapwings. Ze willen nog even niet weg. En opeens wist ik het;

Lap? wing!

Met honderden honderden
door het luchtruim
een lap, een kleedje
dat vertraagd wordt uitgeklopt

Zoals oma
het kleedje van haar schoot
nam en uitklopte
als ze buiten
de aardappels had geschild.



Waterjuffer

**WITTE
UITGEEST BV**

LOODGIETERS - CENTRALE VERWARMING

Al ruim 70 jaar "Hoogrendement"



Middelweg 46 - 48 Tel. 0251 - 312490
1911 EH Uitgeest Fax 0251 - 320315

Groenland eskimoteer clinic met Freya Hoffmeister



Maarten, Jos, Gilbert, Kees, René, Dirk, Wieger en Kasper hebben deelgenomen aan deze NKB-workshop. Freya geeft instructie in "the new way of rolling; the relaxed way". Als zij het doet ziet het er zeer relaxed uit.



De meeste van ons kunnen rollen in de meest kunstzinnige vormen. Een peddel is bv niet altijd meer nodig en dan toch meedoen aan deze workshop....

Nadat ze ons diverse technieken heeft laten zien, inclusief enkele kunstjes van evenwicht en balans door een handstand in de kano te maken, was de beurt aan ons. Eerst het speciale spatzeil-jas met capuchon aan. Je gaat eruit zien als een teletubbie, maar dan in compleet zwart.

Het geheim van deze rustige manier van rollen zit 'm in het gebruik maken van het drijvende vermogen van je lichaam en de peddel, te allen tijde rustig blijven én de kajak waarmee je een perfect contact hebt. In deze kano is het mogelijk compleet achterover te liggen op het achterdek.

Het gaat te ver om alles te beschrijven wat we geleerd hebben maar mede door de één op één instructie gedurende een half

uur per deelnemer, hebben we het gevoel begrepen wat groenlands rollen is.



Maar dan straks in Bakkum.....hupsakee, niks groenlands, niet denken aan....rollen en nog eens rollen, je wil immers niet zwemmen. Wel heel relaxed doen.



ALV

van de

K.V.U.

De Algemene Leden Vergadering is op

woensdag 21 maart 2007.

**Cultureel Centrum "de Kuil",
Hogeweg Uitgeest
Aanvang 20.00 uur**

U bent van harte **WELKOM.**