

Kanovereniging Uitgeest.

Opgericht: 9 maart 1989
Meldijk 23,
Postbus 105, 1910 AC Uitgeest

Rabobank Uitgeest:
36.34.69.575

www.kanovereniging-uitgeest.nl
inf@kanovereniging-uitgeest.nl

Jaargang 21 nummer 2**Juni 2010**

Verschijnt drie à vier keer per jaar

Het is zondagochtend. Zo begon ik de vorige keer ook. En deze keer ben ik er wel bij! Via de mail trommelt Anoushka iedereen weer bij elkaar en we zijn met 9 leden. Bootjes te weinig dus. En het blauwe brandingbootje vertoont de eerste slijtage. De grijplijn, altijd handig als je uit moet stappen, is losgeraakt en het handvat is eraf. Niet meer te repareren. Helaas! Maar wat wil je ook na 26 jaar. De zaterdag ervoor heb ik een trui gekocht gemaakt van 100% diverse recycled fibres. Dat wordt dus de bestemming van mijn blauwe polyethyleen bootje. Geweldig niet.

En het stokje wordt overgenomen (na Dick en Gilbert)door.....

Wie volgt er in september. Het kan een echte serie worden.

Sluiting kopij: 10 september 2010.

Allemaal een hele goede vakantie en stuur je verslag naar de redactie.

Bestuur:

voorzitter: Wieger Tomassen

secretaris: Jos Schimmelpenninck.

penningmeester: Lieve Bracke

activiteiten: Gilbert Kuster

loodsbeheer: Henk Hoogerwerf

Redactie:

Kasper Scholte Albers

Mail: redactie@kanovereniging-uitgeest.nl

Commissies:*Vaarcommissie:*

Rob Goezinne

Peter v.d.Gracht

Dick Mulder

Sandra Renner

Wieger Tomassen

Maarten Wevers

Website:

Chris Groot

René van de Zwan

Kasper Scholte Albers

webmaster@kanovereniging-uitgeest.nl

Kantine:

Leo Konijn

Marjan v.d. Gracht

Botenhuis:

Laurens Hendriks

Van de voorzitter

Soms gebeuren er minder leuke dingen...

Medio januari dit jaar bleek er geld weggenomen te zijn uit de kantinekas. Geen enorm bedrag maar toch... heel vervelend.

En ook waren wat consumpties meegenomen.

De deur had rond die tijd open gestaan dus we 'hoopten' dat er sprake was van een gelegenheidsdief van buiten de vereniging.

Helaas is het niet bij één keer gebleven. Begin mei bleek opnieuw geld te zijn ontvreemd en ook waren er weer een aantal flesjes bier en fris en zakjes chips weg.

Dit keer geen open deuren.

Dus veel te speculeren over wie het is. Iemand met toegang tot een sleutel; maar verder weten we het niet.

Voor het bestuur en de kantinecommissie was hiermee de maat vol en we hebben besloten de nodige maatregelen te nemen. Maatregelen die we tegelijk betreuren omdat hiermee een lang bestaande cultuur van vertrouwen doorbroken wordt.

Het betreft de volgende maatregelen:

1. Er komt een slot op de koelkast
2. de kleine versnaperingen (chips, marsen, nuts) worden niet meer verkocht
3. Het geld gaat achter slot en grendel.
4. De kantine kan op woensdagavond alleen open gaan als er iemand is die de kantinedienst draait.
5. Er komen meerdere sleutels die beheerd worden door de bestuursleden, leden van de kantinedienst en enkele leden die in Uitgeest, nabij de loods wonen.

Ik reken op jullie begrip hiervoor.

Dan nog wat andere zaken.

1. Lieven, onze penningmeester, heeft besloten om terug te verhuizen naar België. Dat betekent dat er een vacature penningmeester komt. Geïnteresseerden mogen zich melden.
2. De uitbreiding en herinrichting van de loods. Wie wil meedenken? **woensdag 23 juni om 21:00 uur** vindt er een

brainstorm bijeenkomst plaats in de loods. Kom gewoon als je eraan wilt deelnemen!

3. Door de sluiting van de kantine is het extra belangrijk dat mensen zich opgeven voor kantinediensten. Neem een woensdagavond voor je rekening! Schrijf je in op het schema wat in de kantine hangt!

En tot slot: kijk naar de activiteitenkalender! er staan ook voor de komende weken weer interessante zaken op. Geef je op, doe mee!

Met vriendelijke groet,
Wieger Tomassen

KVUP

(Klussen Voor Uw Plezier)

Er moet binnenkort het één en ander gebeuren in ons clubgebouw. Het zal de meeste van jullie niet zijn ontgaan dat we er een ruimte van 4 X 7 m. bij hebben gekregen. Er moeten nog plannen worden gemaakt om tot een herinrichting van de botenloods te komen. Zie ook de oproep "brainstorm" hierna in dit blad, om mee te denken.

Maar ook voor het zover is kunnen al diverse klussen worden uitgevoerd. Denk aan schilderwerk, reparaties en het aanleggen van een buitenlamp met bewegingsmelder.

Mijn voorstel is om een klussengroep samen te stellen. Ben je een beetje handig en heb je wel zin om iets voor je club te betekenen? Sluit je dan aan! Je kunt me even bellen (0610056572) of mailen (h.hoogerwerf@planet.nl) We komen binnenkort bij elkaar om de werkzaamheden te verdelen.

Bij voorbaat dank en tot ziens, Henk Hoogerwerf, loodsbeheer.

BRAINSTORM, windkracht 10!

Beste kanovrienden.

Het bestuur van de KVVU roept de creatieve geesten onder u op om mee te denken over de herinrichting van onze kanoloods.

Er wordt met dat doel een **BRAINSTORM** georganiseerd op **23 juni a.s. om 20.00 uur.**

Tijdens deze bijeenkomst zullen alle ideeën worden verzameld, om vervolgens een kleine bouwcommissie aan het werk te zetten om de ideeën om te zetten in een concreet plan.

Dit is een mooie gelegenheid om te komen kijken wat voor ruimte we erbij hebben gekregen en wat de mogelijkheden zijn.

Je hebt een kans om hierover mee te praten.

Deze avond zal worden geleid door Gilbert Kusters. Je hoeft geen bouwkundige te zijn om je ideeën naar voren te brengen!

Je bent van harte welkom.

Het bestuur.

De naam van mijn kajak

In het kader van de nieuwe serie in ons KVVU-krantje over de namen van kano's wil ik ook graag een bijdrage leveren.

Niet dat mijn kano een naam heeft, want hij heet tot op heden gewoon Cetus, de naam die de werf aan dit type heeft gegeven. Maar ik ben wel steeds van plan geweest om hem een naam te geven. Die naam had ik al in gedachten toen ik de boot kocht bij Arend Bloem, maar het is er nog niet van gekomen om de naam ook op de boot te zetten.

Omdat een naam voor je boot ook iets over jou zegt heb ik de volgende toelichting:

Een ervaring die een onuitwisbare indruk op mij heeft gemaakt was een duik bij Bonaire, in 1981, toen ik aan het duiken was op een plek waar een sterke stroom staat. Ik was enigszins gespannen omdat ik voor het eerst op die plek was en nog niet zo zeker was over de mogelijkheid om na mijn duik weer aan land te kunnen komen. Daardoor lette ik niet zo op mijn omgeving, totdat mijn buddy (je duikt in principe nooit alleen) mijn aandacht trok door op zijn scuba-tank te tikken. Ik keek op en zag dat wij op dat moment geheel omgeven waren door reusachtige vissen. "HAAIEN" ging door me heen en mijn hart

sloeg een slag over. Maar vrijwel direct daarna drong het tot me door dat dit geen haaien waren maar tarpons, zeker een stuk of twaalf. Ze zijn wel 1.50m lang, met een hoge rugvin (vandaar mijn associatie met haaien) en hun lijf is bedekt met grote zilver-schitterende schubben.



Ze zwemmen in scholen en jagen op kleinere vissen. Ze waren blijkbaar aangetrokken door onze luchtballen, op een plaats waar niet vaak duikers kwamen.

Nieuwsgierig cirkelden zij om ons heen, om enkele minuten later weer verder te trekken. De rest van de duik was ook prachtig, maar de ontmoeting met deze majestueuze vissen vormt tot op de dag van vandaag één van de hoogtepunten van mijn sportduikersbestaan. In het papiamento, de taal die op de Benedenwindse Eilanden wordt gesproken, heet de tarpon *sabalo*. Vandaar mijn voornemen om mijn bootje de naam Sabalo te geven. En bovendien is mijn lievelingseiland Saba, vanwege de prachtige, onbedorven tropische begroeiing en romantische architectuur. Het is natuurlijk toeval dat de eerste letters van de naam Sabalo tevens de naam van dit mooie eiland bevat, maar voor mij maakt het deze naam helemaal compleet. Tot slot vind ik ook de vaareigenschappen van de Cetus bij de naam passen: majestueus, snel en wendbaar en tegelijkertijd ook heel rustig en zeker.

Is het raar om je boot een jaar na de eerste tewaterlating pas een naam te geven? Ach, er zijn landen waar een kind pas een naam krijgt als het een jaar oud is!

Binnenkort zal de doop plaats vinden, met champagne uiteraard.



Henk.

Voorjaar

Het is misschien een beetje ouderwets, maar de traditie wil dat wij van de KVV jaarlijks onze loods en kantine eens een flinke sopbeurt geven.

Dat is ook nu weer gebeurd. Het zal jullie niet ontgaan zijn dat 22 mei daarvoor gereserveerd was. Ondanks dat we mogen aannemen dat nogal wat mensen erop uit waren getrokken voor een lekker lang pinksterweekend, was er toch een actieve groep van zeven personen die zich beschikbaar had gesteld voor deze dankbare klus.

Dankbaar, omdat het zo'n goed gevoel geeft als alles weer lekker schoon en opgeruimd is.

Overal zijn spinnenwebben en stofnesten aangepakt, tot in de kleinste hoekjes. Terwijl Ruud en Hans zich in de vreemdste bochten wrongen om onder de kanoligplaatsen te stofzuigen (nadat ze eerst alle onderste boten naar buiten hadden gesjouwd!) Ging Leo als een wervelwind met de ragebol tekeer. Intussen stond Henk een wandje te schilderen en kwamen er geurende dampen van schoonmaakmiddelen uit de kantine waar Corry en Marjan zich aan het uitleven waren. Ook de kleedkamers, het toilet en de douche ontsnapten uiteraard niet aan onze aandacht. Tot slot werden nog de verzamelde losse voorwerpen kritisch bekeken en desgewenst aan de vuilnisbak toevertrouwd. Dat ruimde op! De gordijnen en de handdoeken zijn inmiddels door Marjan weer heerlijk fris gewassen, waarmee ook de *finishing touch* een feit was.

We sloten af met een drankje en een lekker harinkje, in de warme voorjaarszon.

Bedankt mensen, het was een succes!



Openingstocht

Zondag, 18 april

Het is open dag. We zouden gaan kanoën om 11 uur, maar ik versliep me. Als ik om 6 uur moet beginnen ben ik altijd op tijd en nu om 10 uur ben ik te laat, ongelooflijk.

Maar goed, ik ga mijn bed uit en meteen naar Uitgeest. Zijn de jongens al weg!

Gelukkig lag de KVVU 10 er nog waarmee ik snel uit de voeten kan. De jongens daar zeiden: "Als je opschiet haal je ze nog in". Ik ging snel het viaduct onder en recht vooruit. Ik keek naar links richting starteiland, maar ik zag niets. Opeens hoorde ik een schreeuw, ik keek naar rechts en zag Peter van de Gracht. We gingen toen snel naar voren rechtsaf, richting De Rolletjes. Onderweg kwamen we nog twee zeilbootjes tegen die heel hard met hun roer heen en weer gingen om vooruit te komen, want het was windstil en warm.

Toen we eenmaal bij De Rolletjes aankwamen moesten we klunen over de weg heen. We gingen meteen verder, want ze hadden immers lang genoeg op mij gewacht. Maar omdat er in een rustig tempo gevaren werd kon ik toch nog op adem komen. Gelukkig even rustig aan en genietend van het mooie weer peddelden we verder door de polder. Ik hoorde Annet

zeggen: "Je kunt nu beter in een kano zitten dan in een zeilboot". Zo windstil was het. Even verder kwamen we aan bij een kleine sluis. Daar gingen we opnieuw klunen over de weg heen en verder peddelend naar Het Swaantje waar we koffie gingen drinken. Toen we daar zaten wilde Sandra en nog drie man de tafel naast de andere tafel neerzetten, zodat we bij elkaar konden zitten. Maar wat bleek? Het blad lag los op het frame en ze liepen twee meter, wilden de tafel neerzetten en zagen toen dat er geen poten onder zaten. Dus dat was nog even lachen ook. Hadden ze bijna het blad op de grond laten vallen.

Tijdens de koffie zeiden de jongens tegen mij: "Waarom doe je die regenjas niet uit, het is toch mooi weer." Dus ik deed hem uit en was toen de enige met blote armen.

Na de koffie gingen we rustig peddelend terug en ik dacht na een tijdje waar blijft die kleine sluis en die andere kluunplek? Maar toen we na een tijdje linksaf gingen zag ik het viaduct van de A9. We waren dus gewoon een rondje gaan varen. Ik vind het verbazend knap dat de jongens de "weg" zo goed wisten. Eenmaal terug in het clubhuis genoten we nog van een kop soep. Toen ik 's avonds in de spiegel keek zag ik dat mij kop vuurrood was en mij armen ook.

Ja, het was een lekkere en warme dag geweest!

Freek.

**WITTE
UITGEEST BV**

LOODGIETERS - CENTRALE VERWARMING

Al ruim 70 jaar "Hoogrendement"



Middelweg 46 - 48 Tel. 0251 - 312490
1911 EH Uitgeest Fax 0251 - 320315

Wie droomt er niet van om met (langs) een Tall ship te varen?

Na de Tall ships van James Onedin (weten jullie nog?) hebben we dit jaar kunnen genieten van de Beagle. Dat zelfs in deze tijd een reis per Tall ship niet altijd gladjes verloopt hebben we ook mogen meemaken....

Aangezien we niet allemaal TV-sterren zijn, kunnen we het grootste spektakel wat betreft Tall ships deze zomer wel van dichtbij meemaken en ons in andere tijden wanen. Tijdens het grootste nautische evenement, SAIL Amsterdam 2010, organiseren de gezamenlijke Amsterdamse kanoverenigingen weer een kanotocht op zaterdagmorgen 21 Augustus 2010. Er komen 3 startplaatsen in Amsterdam: in west bij KV Sloterplass, in zuidoost bij de Duivendrechtsekade (KV Gaasperplas) en in oost bij de Nieuwe Vaart (KV Zeeburg). KV Uitgeest kan bijvoorbeeld starten bij KV Slotervaart.

Het programma van KV Slotervaart luidt als volgt: Vertrek tussen 06.00 en 07.15 uur. Vanuit de 3 startlocaties varen de 3 groepen naar de Amstel (voor het theater Carré). Daarna (± 8.15 uur) varen we "in konvooi" naar de IJ-haven waar we de Tall ships gaan begroeten en vooral bekijken! We varen in een rustig tempo langs alle schepen. Om 9.30 uur verlaten we het SAIL-gebied en varen we naar het Marine Emplacement aan de Dijksgracht, voor een koffiepauze (± 45 min.) Daarna varen de groepen, via een aantrekkelijke route door Amsterdam, terug naar de startlocaties.

Voor wie?

Deze kanotocht is geschikt voor ervaren grootwater kajakkers en canadees (openkano)vaarders. Voor kajakvaarders is zwemvest en spatzeil verplicht en de kajak moet geschikt zijn voor groot water. Voor kanovaarders is drijfvermogen in de boot verplicht; evenals het dragen van een zwemvest.

Deelnameprijs: € 9,00 p.p. incl. herinnering en koffie.
Kinderen t/m 12 jaar € 4,50. Bij de startlocaties in west en oost gelden "Betaald parkeertarieven" van de betreffende stadsdelen. Bij alle startlocaties zijn toiletten aanwezig. Opgaven tot 1 Augustus 2010.
Voor meer informatie over het hele programma van Sail Amsterdam 2010 : **www.sail2010.nl**

KANOSALUUT VOOR DE TALLSHIPS wordt georganiseerd door de Federatie Amsterdamse Kanoverenigingen en uitgevoerd door de Kanoverenigingen Zeeburg, Gaasperplas en Sloterplas.

*Bijchrift van Kanovereniging Sloterplas:
Op het eigen terrein van Kanovereniging Sloterplas kan gekampeerd worden door een kleine groep mensen. Op vrijdagavond kunt u uw tent opbouwen op ons terrein. Zaterdagochtend zeer vroeg vertrekken we gezamenlijk naar de Amsterdamse binnenstad om ons bij de andere deelnemers te voegen. (Afstand Sloterplas - Amstel is 8 km. incl 1x overdragen)
Kamperen op ons terrein kost 2 euro p.p. Onze kantine is natuurlijk geopend.*

Van kanovaarders van de KVVU die de SAIL al een keer eerder hebben meegemaakt, heb ik gehoord dat het een pittige tocht is, iets om rekening mee te houden. Gaarne opgeven via de site van de KVVU.

Jacqueline van der Veldt



NKB nieuws

Jullie krijgen allemaal het blad van de NKB en voor zover je een e-mailadres hebt opgegeven ook de digitale nieuwsbrief. Het lijkt dus wellicht overbodig om ook in ons clubblad nog nieuws van de kanobond op te nemen. Er zijn echter een paar onderwerpen die de moeite waard zijn om enige extra aandacht aan te besteden.

Bondsvergadering 29 mei 2010

Deze vergadering werd gedomineerd door twee zware onderwerpen. De samenstelling (of eigenlijk de onderbezetting) van het bondsbestuur en daarnaast de financiële positie van de bond.

Het bondsbestuur is al jaren incompleet. Waar in een gezonde situatie tenminste zeven personen het werk verdelen, waren er in 2009 slechts vier bestuursleden actief. De belangrijke post van penningmeester was zelfs vacant. In de eerste maanden zijn, om diverse redenen, twee bestuursleden afgetreden. Je hebt er weinig fantasie voor nodig om te begrijpen dat voor de twee overblijvende bestuursleden deze situatie niet langer houdbaar was.

In overleg met de bondsraad heeft het bestuur NOC*NSF SportAssist opdracht gegeven om door middel van een quick scan een beeld te schetsen van de stand van zaken binnen de NKB. Dit heeft geleid tot een voorstel aan de bondsvergadering om tot eind van het jaar een interim-manager aan te stellen voor één á twee dagen per week. Taken van deze manager zijn het doorvoeren van verbeteringen op organisatorisch, beleidsmatig en financieel gebied en het voorbereiden van de verdere samenwerking met het watersportverbond. Het feit dat de interim-manager geheel kan worden bekostigd uit een subsidie van NOC*NSF maakte mede dat de bondsvergadering kon instemmen met dit voorstel.

Daarnaast zijn de twee overgebleven bestuursleden er in geslaagd om twee nieuwe bestuursleden aan te trekken. Bovendien heeft een derde persoon zich bereid verklaard om,

buiten het bestuur, een aantal werkzaamheden voor het bestuur uit te voeren.

Hoewel de situatie na afloop van de bondsvergadering minder ernstig was als bij aanvang van de vergadering is de bezetting van het bestuur nog verre van ideaal. Er zijn nog steeds enkele vacatures, waaronder die van penningmeester. Het bestuur heeft daarom een oproep gedaan aan de aanwezigen om binnen de aangesloten verenigingen aandacht hieraan te besteden. Als u zich dus geroepen voelt om het bestuur van de kanobond te ondersteunen of u kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie, schroom dan niet want er wordt op u gewacht!

Het tweede zware onderwerp tijdens de bondsvergadering was de financiële positie van de NKB. Als gevolg van het ontbreken van een penningmeester en het wegvallen van twee bestuursleden konden helaas niet alle vragen over de jaarrekening 2009 en de begroting 2010 beantwoord worden. Vorig jaar zijn een aantal maatregelen genomen om te bezuinigen. Een deel van het personeel van het bondsbureau is ontslagen. De technisch directeur topsport en een van de administratieve medewerkers, die beiden in deeltijd werken, worden betaald door NOC*NSF. Het secretariaat is eveneens in deeltijd bemand. In 2009 is een verlies geleden. De begroting voor 2010 is sluitend. Er moeten echter geen tegenvallers komen, want er is vrijwel geen ruimte om die op te vangen. Wel is de verwachting dat samenwerking op operationeel gebied met het watersportverbond tot een kosten besparing zal leiden.

Workshops voor beginnende en aspirant instructeurs

De Commissie Opleidingen van de KNB organiseert in de periode oktober 2010 – maart 2011 zeven workshops voor toekomstige kano- en kajakinstructeurs. Deze workshops kunnen zowel per module als als totaalpakket gevolgd worden. De workshops zijn gericht op drie doelgroepen:

Instructeurs in opleiding voor niveau 2 of niveau 3 volgens het nieuwe systeem.

Leden van verenigingen of organisaties die instructie geven bij hun organisatie maar hiervoor nooit echt geschoold

zijn.

Voormalige kajaktrainers A, basis instructeurs en assistent basisinstructeurs.

De doelstellingen van de workshops zijn het ontwikkelen van kennis, vaardigheden in lesgeven en de eigen technische vaardigheden.

Het bovenstaande is een beperkt uittreksel, dat geen recht doet aan de informatie die ik heb ontvangen van de Commissie Opleidingen. Laat het me even weten als je de volledige informatie wilt ontvangen. Dan stuur ik het per mail of op.

Gilbert



Rimpels

Stel je een rimpelloze watervlakte voor, als een donker gepolijste spiegel. Daarboven duisternis en in de verte wat zwarte contouren: rietkragen, boomgroepen, een paar daken. Hier en daar aan de horizon lichten van straatlantaarns, auto's, huizen.

Kijk dan omhoog naar de maanloze hemel en zie niets dan sterren..... Stilte, die wordt verbroken door plassende, ruisende geluiden en daar komen lichtjes in beeld; bewegende lichtjes die door het water scherp worden weerkaatst. Zeven ranke kajaks, waarvan een aantal getooid met ouderwetse stormlantaarns, andere met felle batterij-lampjes, snijden soepel het stille water aan lange rimpels. Af en toe een paar stemmen, de roep van een stel verschrikte ganzen, dan weer stilte.

Het is 14 mei, een prachtige avond voor de KVVU-nachttocht. Onder leiding van Peter glijden we door de nacht, richting De Woude. De laatste café-gasten zijn er al vertrokken, maar restaurant De Woude is speciaal voor ons open gebleven. De ontvangst is, als altijd, zeer hartelijk en we laten ons de drankjes goed smaken, evenals de bitterballen die Corry heeft laten aanrukken.

Als wij een uur later door de Stierop varen worden we door een nevelbank verrast. Wordt het een kompas-oversteek? Maar nee, even plotseling als hij kwam is de nevel ook weer opgetrokken. Er wordt niet veel gepraat op de terugweg. Even is er het scheurende geluid van een snelle motorboot die ergens rechts van ons voorbijgaat.

En het is natuurlijk allang 15 mei als we weer uitstappen aan de Meldijk. De meesten kunnen straks nog uitslapen, behalve Peter die al om zes uur zand moet rijden voor de verbouwing van zijn zoon. Mooi was het!

Henk.

Vaar ik nog in de juiste kano en heb ik de juiste peddel?

Beste mensen,

Er wordt op 12 juni as. een dag georganiseerd om mensen de gelegenheid te geven in veel verschillende kajaks met veel verschillende peddels te varen. Er zullen vele verschillende soorten van verschillende merken kajaks ter beschikking gesteld worden door diverse firma's. Dat geldt ook voor de peddels. We moedigen mensen ook aan om allemaal eigen materiaal mee te nemen om ook van elkaar te kunnen gebruiken. Inhoudelijk welke merken er ter beschikking staan, wordt later bekend gemaakt.

Tevens zullen er mensen aanwezig zijn die op verzoek inhoudelijk uitleg en aanwijzingen over vaartechnieken kunnen geven. Als u dat wilt kunnen er ook tochtjes georganiseerd worden. Voor de passieve genietters is er vanaf een terras daarnaast alles in ogenschouw te nemen.

Dit zal allemaal gaan gebeuren op het strandje bij het Bezoekers centrum op de Punt van Goeree even voorbij Ouddorp aan de Grevelingen.

Axel Schoevers, Piet van Mil en ondergetekende organiseren dit geheel

Komt allen, hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Met vriendelijke groet,

Willem Oosting. wajoosting@gmail.com 06-52635673

Kopij 2009 inleveren voor:
10 september 3 december



Kijk voor alle foto's op de website van:



Lees nog eens het verhaal van deze KVV klassieker die behoort bij de foto's hierboven in KVV-krant-1. (maart 2010)

4 juli Barbecue (en varen!)

De jaarlijkse Barbecue vindt dit jaar plaats op 4 juli. Noteer deze dag in uw agenda. Dan zorgen wij ervoor dat er om 17.00 uur weer een hapje en een drankje voor u gereed staat.

Aanmelden voor de barbecue kunt u via de website, op de lijst in de loods of stuur een mailtje. Vermeldt er even bij of u de voorkeur geeft aan vlees of vis. Er zal een bescheiden bijdrage worden gevraagd. Laten we hopen dat we onze tafels en banken lekker in het zonnetje kunnen zetten.

Voorafgaand aan de barbecue zal er een korte vaartocht worden gehouden.

Zie hiervoor de website.





<http://www.kanovereniging-uitgeest.nl>