

Kanovereniging Uitgeest.

Opgericht: 9 maart 1989
Meldijk 23,
Postbus 105, 1910 AC Uitgeest

Rabobank Uitgeest:
36.34.69.575

www.kanovereniging-uitgeest.nl
info@kanovereniging-uitgeest.nl

Jaargang 18 nummer 2**April - mei 2007**

Verschijnt vijf keer per jaar

Actief in een Tweepersoons.

Natuurlijk moest het er een keer van komen... kanoën met mijn zoon Sander in een grote tweepersoons kano. In het verleden hebben we al eens gevaren in een Canadees maar dit vonden we ook heel leuk. Leuker zelfs. Het werd een retourtje Akersloot en daarna snel terug naar de watersportdag. De kanoclub presenteerde zich daar opnieuw, helaas deze keer zonder helikopter erboven.

In deze clubkrant leest u twee mooie kanoverhalen, een "oud bericht", een oproep, kortom erg weinig voor een clubkrant met zoveel actieve leden.

Ik zie het drukker worden op het water; Via de website is het heel eenvoudig om kopij aan te leveren.

Ik vergeet helemaal om te kijken in de kopijbus in de loods.... Er zal toch niets in liggen?

(En Kees nogmaals dank voor het gebruik van de kano)

Sluiting kopij: 15 juni 2007.

Kasper Scholte Albers

Bestuur:

voorzitter: Wieger Tomassen

secretaris: Jos Schimmelpenninck.

penningmeester: Maarten van
Haaften

activiteiten: Annet Meijer-Duin

loodsbeheer:

Jos Dekker

Redactie:

Kasper Scholte Albers

Mail: redactie@kanovereniging-uitgeest.nl

Commissies:***Vaarcommissie:***

Eric v.d. Wal

Dick Mulder

Peter v.d. Gracht

Henk Hoogerwerf

Rob Goezinne

Website:

Chris Groot

René van de Zwan

Kasper Scholte Albers

webmaster@kanovereniging-uitgeest.nl

Kantine:

Leo Konijn

Cor Mienis

Botenhuis:

Peter v.d. Gracht

Van de voorzitter

Het kanoseizoen is dit jaar echt losgebarsten met de recordmaand april. Zon, droog, hoge temperaturen en een aanhoudende straffe oost-noordoostenwind waren de ingrediënten. Wat een leven was er rond de loods op de dag van de openingstocht! En wat is het dan lekker zitten na een kanotochtje in de luwte van de loods. Wat zullen we weer moeten wennen als het weer gewoon 15 graden is met westenwind, wisselende bewolking en af en toe een bui.

Gelukkig staat er weer veel leuks in de planning.

Ik kijk zelf met name uit naar de tocht door Amsterdam die onder leiding van Dick gaat plaatsvinden op zondag 3 juni. Dan zullen we vaarwater nemen waar een belangrijk deel van het prachtige boek van H.M. van den Brink (getiteld: over het water) zich afspeelt. Ik kreeg dit pareltje van de Nederlandse literatuur van mijn zusje en heb het in één adem uitgelezen; werkelijk een aanrader, ook al gaat het over roeien.

Van Annet kwam een andere verrassing. Zij heeft via via toegang gekregen tot een opslagruimte bij strandopgang Bakkum waar nog plaats is voor enkele kano's voor een liggeld van ongeveer 25 euro per jaar. Dit biedt nieuwe mogelijkheden om het brandingvaren toegankelijk te maken. De komende maanden zullen we ons beraden op de wijze waarop we gebruik willen maken van deze ruimte. Liefst leggen we er enkele brandingboten (privé en/of van de vereniging) neer zodat leden die graag brandingvaren makkelijk met een klein groepje kunnen gaan zonder eerst boten bij de loods op te moeten halen

Bij deze wil ik leden met interesse in brandingvaren oproepen om zich op te geven bij mij of bij Jos Dekker; immers, net als zeevaren is brandingvaren iets wat je met minimaal 2 personen hoort te doen en als we een (mail)lijst van brandingenthousiasten opstellen kunnen afspraken bij gunstige weersomstandigheden snel gemaakt worden.

Naast alle speciale activiteiten en nieuwe ontwikkelingen blijf ik genieten van de gewone tochtjes vanuit de loods en ik hoop de komende tijd weer vele leden op het water of bij de loods te kunnen begroeten.

Wieger Tomassen



Zelfs de zee is vlak in Nederland

“Zelfs de zee is vlak in Nederland” zei mijn Engelse collega toen ik hem wat foto’s liet zien van ons tochtje naar Simonszand. En hij had gelijk want afgelopen zaterdag was de Waddenzee inderdaad rustig. Een oostenwind van 3 Bft en een heerlijk zonnetje maakten het de perfecte dag voor een rondje om Rottermerplaat naar Simonszand. En die dag begon al vroeg...

5.30 uur: piep piep piep.... kleren aan, water koken voor de thermosfles en naar buiten om door Jos D. opgepikt te worden. Wat een ochtend. De sterren staan nog aan de hemel, maar je kan al ruiken dat het een heerlijke dag gaat worden.

6.15 uur: de boten opladen in Uitgeest, snel een kopje koffie of thee terwijl we Joke wakker bellen (sorry!) om te vragen waar Henk blijft, maar die is al onderweg. Daarna rijden we met een opkomende zon tussen de bloembollen door richting de afsluitdijk en dan verder naar Noordpolderzijl. De meeste mensen hadden het nu al een mooie dag gevonden, maar voor ons gaat hij nog beginnen.

10.00 uur: hoogwater is al weer een uur geleden, het is doottijd en ook nog oostenwind dus het water staat laag in het haventje van Noordpolderzijl. We laten de boten erin zakken en ik glijd op mijn buik van de kademuur af om vervolgens anderhalve meter lager in mijn boot te stappen. Tegelijkertijd gaan er ook nog vier andere kanoërs te water maar zij gaan een rondje om Rottumeroog. Wij slingeren met de geul mee richting Rottumerplaat. Het is fantastisch om met bijna laagwater tussen de zandplaten door te varen. We zien veel ganzen, meeuwen en steltlopers en het duurt niet lang of de eerste zeehond laat zich zien. Het water is zo helder dat je op veel plekken de bodem kan zien en dat geeft altijd een speciaal gevoel vind ik. In eens is het water meer dan een vlakke waar je over heen vaart. Het krijgt diepte, je ziet de schaduwen van het water en de kano’s op de bodem en je lijkt te zweven over het wad. Tegelijkertijd is het water zo ondiep dat het zwaar peddelen is en Wietse besluit te gaan lopen. Dat valt echter ook niet mee, maar het ziet er wel leuk uit. Nadat er weer een paar schitterende Eidereenden zijn overgevlogen probeert Henk

Annet op de kast te krijgen met de opmerking dat mannetjes áltijd mooier zijn dan vrouwtjes, maar Annet is alleen geïnteresseerd in wie er het langste blijven leven en dat zijn de vrouwtjes volgens haar.



Follow me...

13.30 uur: we pauzeren even op een zandplaat die vol met grote witte schelpen ligt. Het eerste krasje op Jos zijn nieuwe Explorer is een feit, maar hij durft niet te kijken.



Is het krasje verderop?

De natuurbeleving op deze mooie plek wordt enigszins verstoord door de witte torenflats van Borkum (welcome to Germany), maar verder is het uitzicht weids en is er geen beschaving te horen of te zien. Dat is toch vrij uniek voor Nederland. Daarna varen we verder richting Rottumerplaat en ook al blijven we ver van het strand, de zeehonden gaan toch het water in. Verstoren we ze of zijn ze nieuwsgierig? Ik vrees

het eerste, maar ze zwemmen wel naar ons toe en op een gegeven moment word ik omringd door grijze kopjes die boven water uitsteken. Het zijn net doodshoofdjes met die grote zwarte ogen.

14.30 uur: tweede korte pauze en Wieger neemt een bad bij het noordelijkste strand van Nederland. Wel fris want het water is nog maar 12°C. Daarna varen we recht tegen de zon in naar Simonszand. De zon schittert op het water en het voelt tropisch aan ook al is het pas april!



16.00 uur: landing op Simonszand en wat schetst onze verbazing: daar blijken al vier andere kanoërs te zijn. Het blijkt hetzelfde clubje te zijn, die hun tochtje wat uitgebreid hebben omdat het zulk mooi weer is. René vaart nog een beetje verder op zoek naar "het geultje", maar dat blijkt door de storm verdwenen. Wietse doet een tukje in zijn oranje reddingszak en de rest loopt een rondje over Simonszand en we kletsen nog even met de andere vier. De controleboot van Rijkswaterstaat blijkt met pech in de haven te liggen (hoe zou dat nou komen?) dus we hebben spijt dat we onze tent niet meegenomen hebben. Nog even snacken en dan terug naar Noordpolderzijl.

De rest van de dag is snel verteld:

20.30 uur: Chinezen bij Hong Seng in Warffum.

22.30 uur: een laatste foto van deze mooie dag.

Kijk hiervoor op de website!

23.30 uur: een slapende Maarten en Wieger en een wakkere Jos suizen over de afsluitdijk.

0.30 uur: kano's afladen.

01.30 uur: zacht schommelend in bed, wat een dag. Rob, bedankt!

Maarten

Wil je eens proefvaren?

Op de woensdagavonden 9 en 23 mei om 19.00 uur organiseren wij zogeheten 'instapavonden'. Je kunt dan – onder begeleiding van ervaren clubleden – een uurtje rond peddelen door de polder of over het meer. De vereniging beschikt over een flink aantal 'verenigingsboten' in verschillende maten en modellen, dus je hoeft zelf echt geen boot mee te nemen. Aanmelden kan door een berichtje te sturen naar via onze website. Wij nemen dan contact met je op.

VAARKALENDER		
Zat. 14 April	Dagtocht Noordpolderzijk-Rottummerplaat /Simonszand. Verkenningstocht naar SZ en Gronden van de Lauwers. 07.00 uur vertrek Uitgeest. ZV of vergelijkbaar niveau. (Slechtweer) alternatief: 15 April Rondje Marken naar Pieper race. (Bruine vloot)	Rob.
Zon.22 April	Openingstocht zomer seizoen. 15 km. Alkmaardermeer regio : Limmer Die. 13.00 uur vertrek Uitgeest	Eric.
Vrij. 4 Mei	Nachttocht Alkmaardermeer/ De Woude. 12 km. Verlichting op de boot verplicht. 22.00 uur verzamelen in clubhuis	Peter.
Zon. 6 Mei	Jisperveld expeditie per kano met gids. 12 km. Vertrek vanaf de vereniging of bij Wormer. Kano vervoer kan geregeld worden. 09.00 uur clubhuis.	Henk
Woe 9 Mei	Instap avond belangstellenden	Wieger/Maarten
Zon.13 Mei	Rondje Den Helder-N.Haaks-Paal 9-Den Helder. 27km. Vanuit Marine Jachthaven. Pauze op Westpunt Noorderhaaks. Vandaar naar Texel (Pauze) en terug naar Den Helder. 08.00 uur vertrek Uitgeest . ZV of vergelijkbaar niveau.	Wieger.
Woe 23 Mei	Instapavond belangstellenden	Maarten
Woe 30 Mei	Instructie avond Alkmaardermeer	Wieger
Zon. 3 Jun.	Amsterdamse grachtentocht. 15 km. 09.00 uur vertrek Uitgeest	Dirk.
Woe 6 Jun	Instructie avond Alkmaardermeer	Annet/Jos
Woe 13 Jun	Instructie avond Alkmaardermeer	Dirk/Wieger
Woe 20 Jun	Instructie avond Alkmaardermeer	Henk/Jos
Din. 26 Jun	Kano Avondvierdaagse KVVU 10-15 km. Omgeving Alkmaardermeer / De Woude 19.00 uur vertrek Uitgeest	Dirk/Peter.
Woe 27 Jun	Instructie avond Alkmaardermeer.	
29 Jun -1 Jul.	Weekend Rijn of IJssel. Goede conditie en bootbeheersing noodzakelijk. Vrijdag avond vertrek	Rob.
Woe 4 Jul	Instructie avond Westzanerveld . Boten opladen	Dirk/Wieger
Zon. 8 Jul.	Vinkeveense plassen en omgeving. 20 km 08.30 Vertrek Uitgeest	Henk.
17-18-19 Aug	Duitse Wadden weekend. Vrijdag avond vertrek naar Duitsland. Overnachting Haus Mülder.	Dirk.
Zon. 2 Sep.	KVVU Rally 40 km. Contact persoon voor buitenstaanders	Nader te bepalen
15-22 Sep	NKB Vlieland kamp.	
21-22-23 Sep.	Westerschelde: Verdrongenland van Saaftinge/ Grevelingen. ZV of vergelijkbaar niveau.	Rob
Zon 14 Oct.	Openingstocht Winterseizoen. Verdere tochten worden later nog bekend gemaakt.	Erik

Volendam, Pieperrace 2007.

Zondag 15 april, goddelijk weer voor een kajaker die het eens rustig aan wil doen. Met Chris had ik de oude afspraak om het rondje Paard van Marken te combineren met de jaarlijkse Pieperrace van Volendam.

Ter opfrissing van het geheugen:

April 1945 hongerde heel Volendam, en een aantal schippers kreeg of greep de kans om aardappels te halen in Friesland. Dat wordt nu al een aantal jaren herdacht in april, en de Bruine Vloot van het IJsselmeer wordt uitgenodigd een rondje mee te varen. Friesland halen ze niet meer, want de dijk Enkhuizen-Lelystad ligt een beetje in de vaart. Maar och,... aan de gemiddelde Volendammer te zien wordt daar al jaren geen honger meer geleden.

Dit jaar was het topdrukte, ruim 80 schepen hadden zich gemeld, daarmee zo ongeveer de grens van de organisatie bereikend.



Na de eerste aanleg bij het Paard met koffie, koek en een paar Marker badgasten, steken we door richting Edam. De vloot is nu ongeveer een uur uit de haven, maar na een halfuurtje stevig doorpeddelen zitten we er middenin. Botters, tjalken, weet ik veel hoe die types heten. Lemmer, Vollenhove, Marken, Volendam, Bunschoten, Amsterdam, alle Zuiderzeehavens komen langs. Eén-, twee-, driemasters, met alle zeilen uitstaand, en toch niet veel meer dan dobberend kunnen we ze aan alle kanten bewonderen. Het tempo van de zeilschepen ligt heerlijk laag, zelfs achteruitvarend voor een geschikte foto is het makkelijk bij te houden. Voor de schippers en hun nogal

grote bemanning betekent dit weertype: veel zeil uitzetten, veel bier omzetten

Het ons aangeboden bier slaan we af, nee, wij moeten er nog wel een beetje voor werken.

Na een uurtje hebben we het wel weer gezien, gaan weer richting Monnickendam om daar te lunchen.



Bij het passeren van de Volendammer haven heb ik de illusie dat al die mensen daar zijn gekomen om ons en onze mooie Siriussen te bewonderen, maar wat pubertjes nemen die gedachte snel weg. Met hun rubber bootje en buitenboordmotortje proberen ze ons in problemen te brengen, och, de lieverdjes hebben geen schijn van kans tegen onze perfecte bootbeheersing.

Met weer de zon in het gezicht maken we ons rondje af, eindigen bij de molens van vluchthaven de Nes.

Een leuke tocht, mooie foto's, ondanks factor 25 en petje een rode kop van de zon.



Wat is dat toch een leuke sport, dat kajakken.

!5 april 2007, Dick Mulder.

Van de website-commissie:



De KVV heeft diverse mailadressen.

A.u.b. gebruiken bij:

info@kanovereniging-uitgeest.nl

Hét adres voor het verkrijgen van allerlei informatie over onze vereniging.

webmaster@kanovereniging-uitgeest.nl

Voor een bijdrage (foto's, verslag, enz) en evt. vragen en opmerkingen over de website.

redactie@kanovereniging-uitgeest.nl

Voor het toezenden van KOPIJ clubkrant.

Of rechtstreeks via de link op de activiteitenkalender.

Kopij 2007 inleveren voor:

15 juni

14 september

7 december



9 en 23 mei, Instapavonden

Op deze avonden houden wij onze traditionele instapavonden. Via de lokale pers zullen we aandacht vragen voor de mogelijkheid om mee te varen en te ervaren hoe leuk kanovaren is. Omdat we daarbij de inzet van onze meer ervaren leden weer goed kunnen gebruiken, zullen we hiervoor een inschrijflijsst ophangen op het prikbord in de loods. U kunt natuurlijk ook even een berichtje sturen via onze website.



Tot ziens op het water!Annet

Aan alle natuurliefhebbers binnen de KVVU

Het stond al op de website, maar nog even

6 mei gaan we een tocht varen door het Wormer- en Jisperveld. Onze varende begeleider is Maarten Müller, een ervaren gids en zeer bekend met de flora en fauna van dit unieke veenweidegebied.

Er zijn twee mogelijkheden:

1. Je komt naar de loods en laadt je kano op een van de gereedstaande auto's om vervolgens naar Wormer te rijden. Vertrek om negen uur precies.
2. Je komt naar de loods om kwart over acht en je peddelt naar Arend Bloem (ongeveer een uur varen). Handig als je wieltjes hebt, anders even schutten of overdragen om in De Poel te komen.

Verder is het programma voor ieder gelijk: Bij aankomst in de Poelboerderij, koffie of thee met cake en om half tien vertrek van de excursie. Hoe lang we varen hangt af van diverse factoren, maar we verwachten wel rond een uur of één weer terug te zijn bij de boerderij. Zorg wel dat je je broodje en wat te drinken bij je hebt.



**WITTE
UITGEEST BV**
LOODGIETERS - CENTRALE VERWARMING
Al ruim 70 jaar "Hoogrendement"

Middelweg 46 - 48 Tel. 0251 - 312490
1911 EH Uitgeest Fax 0251 - 320315

Daarna wordt er terug gevaren of gereden. In verband met het vervoer is het heel belangrijk dat je je van tevoren even aanmeldt.

Dat kan telefonisch of via de mail

Men komme in dromme! Tot ziens op 6 mei.

Annet

Planning en control

Navigeren over Zuid Oost Lauwers
varen met een plan
de variabelen berekend
turen over het wad en dan..

Op deze schitterende watervlakte
met het kompas op 125 graden
koersen we naar de volgende boei
het nummer al geraden

Want ook hier op het water geldt
als IST overeenkomt met ZOL
zijn we, met gevoel van vrijheid
helemaal in control

Op naar de haven!



En het bleef nog lang onrustig op het meer

Het is 4 mei, 23.00 uur. Een zestal dapperen maakt zich gereed om, voorzien van stormlantaarntjes, ingenieus in elkaar geknutselde stralende toplichtjes en een enkele ordinaire hoofdlamp uit de buitensportzaak, het ruime sop te kiezen. Balancerend op de dunne lijn tussen moed en waanzin wordt er ingestapt in de kajaks en worden de spatzeilen gespannen rond de kuipranden. De wolken onttrekken de halve maan aan het zicht en de wind zwelt gestaag aan. Geen spoor van angst of twijfel tekent zich af op de gezichten als koers wordt gezet naar de havenmond.

Een duivelse dans van onzichtbare golven brengt de ranke boten aan het wankelen, maar de ervaren peddelaars laten zich niet kennen en breken met doelbewuste peddelslagen het verzet van de elementen. In het diepe duister lijken de golven uit het niets de vaartuijjes te bespringen en maken het moeilijk om tijdig in te spelen op de bewegingen van het water. De tochtleider, een stoere man genaamd Peter, vaart voor, maar moet na enige tijd zijn kracht intomen om te zorgen dat hij zijn onverschrokken volgelingen niet uit het oog zal verliezen. En dan dringt een onaangename werkelijkheid zich op: enkele van de dapperen voelen zich wat minder overtuigd van hun eigen onoverwinnelijkheid en vrezen de lange overtocht naar de warme haven van restaurant De Woude. Na een kort beraad wordt besloten de onderneming af te breken en terug te keren naar de thuishaven. Het besluit wordt zonder tegenspraak door allen aanvaard en zo arriveert men binnen het uur weer op de veilige basis.

En daar is de tijd en de ruimte voor een goed gesprek, onder het genot van enkele drankjes. De conclusie is dat het nog altijd beter is ten halve te keren dan ten hele te dwalen.

Bovendien: samen uit, samen thuis, niet waar?

En daarom zien we ook met genoegen terug op een geslaagde clubactiviteit, ook al was een nachttocht nog nooit zó kort!

Het bleef nog lang onrustig op het meer.

Henk.

ENE FRAAIE HISTORY ENDE ALWAER

Oftewel

Ene avontuurlyke nagttogt

En

**Ene verkenninghe in het Jispervelt door Leo Mollema; zie website
en KVVU krant 3**

KORT VERSLAG.

woensdag 21 maart 2007 Algemene Leden Vergadering

Op woensdag 21 maart 2007 heeft de ALV plaatsgevonden in Dorpshuis De Kern te Uitgeest. De notulen van vorig jaar werden goedgekeurd. Kees van Weele nam afscheid als secretaris na vele jaren trouwe dienst. Zijn opvolger wordt Jos Schimmelpenninck.

Het financiële beleid is goedgekeurd door controller Gilbert. De financiën zijn op orde, de huur stijgt jaarlijks en ook de contributie.

De webbouwers werden in het zonnetje gezet met bier, wijn, vruchtensap en chocola, waarvoor dank. Er werd vrijelijk gefilosofeerd over afval, schoonmaakroosters en niet-actieve leden. In het reglement staat dat elk lid **8 uur** per jaar taken voor de vereniging zal verrichten, bijvoorbeeld door kantinediensten te draaien. Tijdens de kantinediensten moeten ook het toilet en de douche gereinigd worden.

Van groot belang is afval dat achterblijft na reparaties: dit mag **NIET** in de vuilnisbakken belanden vanwege brandgevaar (polyester e.d. gaat broeien) maar moet mee naar huis genomen worden en aangeboden als chemisch afval. Denk hierom a.u.b. wanneer u een reparatie verricht in de loods!

Al opgegeven voor het brandingkanoën?



Mail naar Jos of Wieger of natuurlijk naar inf@kanovereniging-uitgeest.nl

(Kasper leent graag zijn drie kano's hiervoor uit)