

Kanovereniging Uitgeest.

Opgericht: 9 maart 1989
Meldijk 23,
Postbus 105, 1910 AC Uitgeest

Rabobank Uitgeest:
36.34.69.575

www.kanovereniging-uitgeest.nl
inf@kanovereniging-uitgeest.nl

**Jaargang 19 nummer 2
mei 2008**

Verschijnt vijf keer per jaar

Sluiting kopij: 13 juni 2008.

Met deze mededeling begin ik nu maar even mee. Als het je lukt; graag voor deze datum een verslagje en/of foto te sturen..... Immers, deze tweede krant is ook ruim een maand te laat. Nou ja, *te laat*. Het is gewoon iets later geworden. En gewoon omdat er geen kopij voor handen was. Dus de derde clubkrant volgt na 13 juni.

Wat hebben we in deze krant. Het hoofdartikel gaat over het w.w.weekend in de Belgische Ardennen. Mét voldoende waterstand, gezellige mensen en een goede accommodatie. Daarnaast een verhaal over de Hobie, de mediatheek, het brandingvaren, de BBQ, instructieavonden en een oproep om mee te doen aan de kantinedienst.

Kasper Scholte Albers

Van de voorzitter**Bestuur:**

voorzitter: Wieger Tomassen

secretaris: Jos Schimmelpenninck.

penningmeester: Maarten van
Haaften

activiteiten: Annet Duin

loodsbeheer:
Jos Dekker

Redactie:

Kasper Scholte Albers
Mail: redactie@kanovereniging-uitgeest.nl

Commissies:*Vaarcommissie:*

Eric v.d. Wal
Dick Mulder
Peter v.d.Gracht
Henk Hoogerwerf
Rob Goezinne
Lies Venhuizen

Website:

Chris Groot
René van de Zwan
Kasper Scholte Albers
webmaster@kanovereniging-uitgeest.nl

Kantine:

Leo Konijn
Cor Mienis

Botenhuis:

Peter v.d.Gracht

De ALV is weer achter de rug en daarin is o.a. besloten dat we wat meer geld om gaan zetten in materieel. 2 Nieuwe verenigingskano's; dat is het plan. Nu bestaat de verenigingsvloot uit een paar populaire boten met aan de top het Rabootje. Er liggen echter ook een aantal boten waar nooit mee gevaren wordt. Daar willen we een aantal van wegdoen. Inmiddels hebben we de eerste nieuwe boot besteld bij Axel Schoevers. Een polyethyleen Romany. Jos Dekker en o.g. hebben ermee proefgevaaren in Anglesey en waren enthousiast over de vaareigenschappen, de afwerking en de ruime kuip/ comfortabele instap. Leveringsdatum: medio juli.

Dat is net na de instructieavonden. Dit jaar organiseren we er 4, op alle woensdagavonden van juni. Annet zal alle leden die korter dan 3 jaar lid zijn een emailbericht hierover sturen maar ook de oudere leden die zin hebben om aan hun vaartechniek te slijpen zijn van harte welkom. Zorg gewoon dat je rond 19:00 uur bij de loods bent.

Dit jaar organiseren we geen instapavonden. De aanwas van nieuwe leden gaat toch gewoon door en de loods is bijna vol.

Op dit moment hou ik de windverwachting in de gaten in verband met de tocht Huisduinen-Oudeschild zondag 25 mei.

Met rustig weer is dat een prima tocht voor beginnend grootwatervaarders maar met voorspellingen tot Oost 6 zal het voor de minder ervarene geen optie zijn.

Ik voel er wel voor om nog een zeetocht voor beginners in te plannen voor de zomer, bijvoorbeeld in Zeeland waar je altijd beschut achter de aardappelbult kunt varen. Of anders zouden we nog een keer het IJsselmeer op kunnen gaan.

Tot slot wil ik mijn verbazing uitspreken.

Verbazing over en ontzag voor de recordtijd 'rondje Spijkerboor' van Mattijs waar ik nu al 2x mijn tanden op stukgebeten heb. Ik denk dat alleen Rene in zijn K1 in staat is die tijd te breken.

En verbazing over het grote aantal vaarders dat tegenwoordig steeds ondersteboven wil gaan hangen; zelfs zonder droogpak.

Uit solidariteit doe ik dan maar weer mee.....

Tot op het water,

Wieger Tomassen

Een weekend wildwater varen in de Belgische Ardennen

(bevindingen van een introducée)

Ingebracht : het adres van PBO buitensport

Aktie : de activiteitencommissie van KVVU steekt de koppen bij elkaar

Resultaat : een wildwater weekend met KVVU in de Belgische Ardennen en ik mag mee als introducée!

Tijdens een tocht Noorderhaaks-Texel kwam toevallig het kanovaren op wildwater ter sprake. Als buitenstaander van KVVU en collega van Wieger en Laurens had ik goede ervaringen met PBO sport, en zo werd één en één twee.

En dan is het zo ver.

Daar sta je dan, vrijdagavond half 8, voor de loods in Uitgeest. Behalve Wieger en Lies (1 keer gezien) staan daar nog 13 andere, mij onbekende kanovaarders, om het weekend mee door te brengen. vier auto's bepakkt en bezakt met tassen, kano-benodigheden en zoals later bleek, héél véél proviand.

Achter in de auto van Rob zoefden we naar België, en kon ik alvast kennismaken met Annet, Kasper en Rob.

Iets na 11 uur arriveerden we bij La Scierie, het huis van PBO sport in de Ardennen. Een groot stenen huis met verschillende slaapkamers met stapelbedden, een huiskamer met open haard, douches en een keuken.

Een prima verblijf voor het komende weekend!

Intussen waren de instructeurs Joost en Pieter gearriveerd en stelden zich voor. De derde instructeur Dirk zou de volgende ochtend komen.

Al gauw had het gezelschap zich rond de open haard genesteld.

Even alle namen repeteren: wie zijn er allemaal mee? Jos S, Jos D, Annet, Gilbert, Lies, Jan, Rene, Maarten, Kasper, Chris, Wieger, Anoushka, Ton, Rob, Wieger en ondergetekende. Mattijs en Dick zouden ook meegaan, maar moesten wegens omstandigheden afzeggen.

De aankomst in België en de verjaardag van Annet om 0.00 uur werden beklonken met allerlei meegebrachte versnaperingen.

Samen met Annet, Anoushka en Lies beklom ik in de late uurtjes de stapelbedden in de "kanokamer".

De weersverwachting voor het Belgische weekend was treurig: koud, nat, sneeuw, en er waren hagel- en onweerbuien voorspeld.

De eerste dag liet zich ook niet van de beste kant zien: il pleut sans verse.

Dit mocht de pret niet drukken: na het ontbijt, klaargezet door de instructeurs, kon het gezelschap niet wachten om te gaan peddelen. Eerst naar de loods om het materiaal uit te zoeken, en daarna naar het startpunt. Terwijl de chauffeurs weer naar het eindpunt reden om daar de auto's klaar te zetten, gaf Pieter enige instructie. De toon werd gezet toen hij vertelde dat eigenwijzigheid wordt afgestraft: een tijd geleden had een cursist het leven gelaten door op eigen houtje een stuw te nemen. Een goede waarschuwing...



Er werd besloten om in 3 groepen te varen: 2 groepen van gelijk niveau en een groep voor vaarders voor wie dit avontuur echt nieuw was. Al meteen na de start deed zich het eerste incident voor: Jos S voelde zich niet lekker, kreeg een bloedneus en raakte gedesoriënteerd. Het was beter dat hij niet verder zou varen. (Later kregen wij te horen dat hij in de tijd dat hij wachtte, uitgenodigd werd door een vrouwelijke Belgische tandarts, die vroeg of hij bij haar een douche wilde nemen..) De Ourthe is een regenrivier, een "WW1" rivier. Na al het overvloedige nat van de afgelopen weken was hij flink buiten zijn oevers getreden, waardoor bomen midden in het water stonden. Niet echt handig! Zo bleek ook later op de dag toen tegelijkertijd Gilbert in de takken bleef hangen en omging, Anoushka ook het ruime sop verkoos, en ondergetekende te

laag het keerwater inging, waar vervelend genoeg ook al weer een boom stond. 3 man sterk te water. Instructeur Joost hing op een klein eilandje zijn kano in een boom om de drenkelingen te hulp te schieten.

Tussen de middag werd er geluncht in een modderig weiland. Kokkin Marieke en zoon brachten heerlijk warme thee en koffie.

Na veel keerwatertjes en valletjes waren de leden van KVV aan het eindpunt koud, nat en ingewijd in de geheimen van stromend water.



De avond wordt besloten met de barbecue.

Jos S ontpopte zich als prima kok en iedereen liet zich het maal goed smaken (met als typisch Belgische specialiteit: salades met minstens een hele fles slasaus)

Tijdens het roosteren van het vlees raakte Jan aan de praat met 2 Belgische vissers, en zo schoven er een forel en twee vissers aan tafel bij.

Door de humor van Jan en Rene, de wijn, het avontuur, de doosjes met spreuken van Ton gingen velen die avond met buikpijn van het lachen naar bed.



Zou Wieger voor-spellende dromen hebben?

Na nacht één vertelde hij over sneeuw te hebben gedroomd. Toen de gordijnen na nacht twee open gingen... waren de Ardennen veranderd in een kerstkaart. Er lag een aardig pak sneeuw.

Bij het ontbijt vertelde instructeur Pieter dat we die dag een stuk gingen

varen waar niemand uit zijn kano kon stappen, het gebied was niet bereikbaar voor auto's of wandelaars en gezien de slechte weersverwachting mocht daarom alleen iedereen mee die zich goed

voelde en het aan zou kunnen. Het was opeens een stuk stiller aan de ontbijttafel dan de dag ervoor. Ton besloot om samen met Jos S in het huis te blijven.

Met de auto's gingen we een hoger gelegen gebied in. Een prachtig stuk natuur, en zeker vanaf het water gezien. Een ree, een ijsvogel en een bever werden die dag gespot. De sneeuw was verdwenen en de buien bleven achterwege. Intussen was het niveau van de leerlingen behoorlijk gestegen: er werd met de achterkant van de kano in een golf gehangen,



er werd gedanst in een wals en keerwateren vormden alleen nog maar een uitdaging.

Met deze ervaringen stapten we om 3 uur koud, moe en tevreden aan wal.

Op de terugweg in de auto's werden er heel wat uiltjes geknapt en het wildwater avontuur werd 's avonds 9 uur afgesloten bij de Italiaan in Uitgeest.

Voor mij was dit een ander avontuur dan voor de peddelaars uit Uitgeest: het wildwatervaren en PBO sport waren mij welbekend, maar hoe was het om met 15 onbekende mensen een weekend te varen?

Toen ik hoorde dat er nog één ligplaats in de loods te vergeven was, heb ik mij meteen als lid opgegeven. Het bruisende van de vereniging, wat al te zien is in jullie website, was ook in dit weekend duidelijk aanwezig. Ik hoop het nog vaak mee te maken en daarom: tot ziens in Uitgeest!

Jacqueline van der Veldt.



Voor alle foto's zie <http://picasaweb.google.nl/lies.venhuizen> of via onze eigen website.


DE GROOT
VERZEKERINGEN



HOBIE

In vrijwel alle kranten heeft met een keer een artikel gestaan over de HOBIE, de kajak met de techniek waarmee de pinguïn zwemt. De ontwerper van de kajak (Greg Ketterman) vroeg zich af waarom kajakers zich voorbewegen met behulp van hun armen terwijl er potentieel veel meer kracht in de benen zit. Hij liet het er niet bij zitten en ontwierp een kajak die je voortbeweegt met je benen (Mirage Drive) vergelijkbaar met een ligfiets. In de conservatieve kanowereld hoor je weinig over deze innovatie waarschijnlijk omdat iedereen denkt wat moet ik nu met mijn armen en heb ik mij net al die mooie slagen eigen heb gemaakt. Ogenschijnlijk zit je ook een beetje niets te doen in het bootje en we associëren het al gauw met een waterfiets en dat is toch meer iets voor in de zomer op de Middellandse Zee. Maar wat blijkt een kajaker die een kajak met mirage drive gebruikt gaat sneller vooruit dan twee kajakers die peddelen. Met de Hobie kajak blijkt met gemak een snelheid van 9 kilometer per uur gehaald te kunnen worden en dan moet je aardig peddelen om dat bij te houden. Dus voor de degenen onder ons die graag vaart maken en ondertussen een sinaasappel willen pellen, is het een te overwegen optie. Zijn er nu geen nadelen aan deze Hobie kajak? Natuurlijk wel, omdat je er bovenop zit zijn ze hoe dan ook instabieler (hoger zwaartepunt) en sturen moet met een roertje. Daarnaast is achteruitvaren niet mogelijk, daarvoor heb je weer een peddel nodig. Daar in tegen kun je er wel mee zeilen, want er is een uitsparing voor een mast. Een vraag is dan altijd weer gaat de Hobie de traditionele kajak vervangen? Zijn die gekoesterde Mariners straks verschrikkelijk verouderd (kun je niet meer mee aankomen.) Ik weet het niet. Voor op zee lijkt mij de Hobie te instabiël, maar op het Uitgeestermeer kun je er natuurlijk goed mee varen en de sier maken als je een peloton zwoegende peddelaars inhaalt ogenschijnlijk zonder enige zichtbare inspanning. Het gaat denk ik meer om het beeld wat je van jezelf hebt als kanovaarder en daar hoort nu eenmaal volgens velen een peddel bij. De vraag is nu wie heeft de moed er een te kopen om dat te doorbreken?



Jos Schimmelpennink

Instructieavonden in juni

Dit jaar zullen er geen instapavonden plaats vinden. Wel worden er een viertal instructieavonden gepland voor nieuwe en varende leden die daar behoefte aan hebben en dit leuk vinden. Er zullen (al naar gelang de wensen) verschillende vaardigheden aan bod komen.

Data:

4 juni	Maarten	in- en uitstappen, rechtdoor varen, basisslagen.
11 juni	Jos D	steunen, opkanten.
18 juni	Annet	reddingen.
25 juni	Wieger	reddingen, overige skills, slepen, paddle float.

Opgeven hiervoor kan via de website of via het aanmeldingsformulier op het bord in de loods.



Annet

Kopij 2008 inleveren voor:

13 juni

5 september

28 november

Brandingvaarders mailen eerst..... lees maar:

Het heeft heel wat voordat er gevaren kan worden.

Ha kanoers,

Zondag rond 10 uur bij Castricum aan Zee, golven van een meter en vrijwel geen wind (voorlopige voorspelling, je hoort nog verder). Rustige zee om weer te beginnen.

Voorlopig nog die oosten, soms noord-oosten wind. De zee is groen-grijs, vol algen. We wachten de westenwind af. En dan: woensdagavond, of soms op zondag de branding in!

Je hoort dus nog.

Dat we ooit nog eens zouden smeken om de vochtige en koude westenwind ;-)

Grappjes met reddingen en acrobatische exercities kunnen in een rustige zee ook plaats vinden met de kleine bootjes.

Ben ik voor in, maar dan zonder al die algen...je komt er op dit moment lichtgevend groen uit, uit de zee. Ik hou het in de gaten.

Ik zie brandingvaren wel zitten op zondag, maar ik moet wel fietsen (geen warme auto dus in geval van kou...)

Ik ben dan toeschouwer bij een voetbaltoernooi van mijn zoon; vaarders veel plezier.



foto's Bart



Ha brandingvaarders,

Foto's met redding op zee (eskimoteren kan beter met de golven mee...), de branding in, de branding uit, simultaan eskimoteren, het toch omslaan, en dat tussen de kitesurfers en de windmolens door...

Dus, mocht je de volgende keer toch mee willen en kunnen de branding in, meld je aan via de mail.



Haarmode Glorie
Middelweg 64
1911 EH Uitgeest
0251-311440

KVU VAAR- EN EVENEMENTEN KALENDER 2008		
Don. 10 Jan.	Navigatie cursus	Rob
Zat. 12 Jan.	Huisduinen –Noorderhaaks	Wieger
Zon. 20 Jan.	Snerttocht Biesbosch	Chris
Don. 31 Jan.	Zwembad	Annet
Don. 7 Feb.	Navigatie cursus	Rob
Don. 14 Feb.	Zwembad	Annet
Zon. 24 Feb.	Monnickendam-Marken-Volendam-Monnickendam	Peter
Don. 28 Feb.	Zwembad	Annet
Don. 6 Mrt.	Navigatie cursus	Rob
Zon. 9 Mrt.	Afvaart Dinkel	Lies
Don. 13 Mrt	Zwembad	Annet
Zat. 22 Mrt.	Zwembad (golfslag)	Annet
Don. 27 Mrt.	Navigatie cursus	Rob
Zon. 30 Mrt.	Rondje Waterland	Lies
4-5-6 Apr.	Wildwater weekend Ardennen met instructeur	Wieger
Zon. 20 Apr.	Openingstocht zomerseizoen (Limmen)	Erik
Zat. 26 Apr.	Rondje Rottum	Rob
Vrij. 9 Mei	Nachttocht Alkmaardermeer	Peter
Zon. 25 Mei	Den Helder–Oude Schild-Den Helder	Wieger/Peter
13-14-15 Jun.	Nachttocht Holwerd- Nes en oost om Amelend	Rob
Zon. 29 Jun.	Kaag	Lies/ Henk
Jul. – Aug	Vakantie. Inbreng van eigen tochten is welkom.	Allen
Zon. 31 Aug.	Camperduin –Castricum	Henk
6-13 Sep.	NKB Vlieland kamp	
Zat. 20 Sep.	Naardermeer met gids	Henk
Zon. 5 Oct.	Rondje Loevenstein (Waal)	Chris
Zon. 26 Oct.	Amsterdamse Grachten	Gilbert
Zon. 2 Nov.	Uitgeest - ZaanseSchans- Uitgeest.	Lies

Voor alle zeetochten geldt dat de tochtleiding beslist over het benodigde ervaring niveau van de deelnemers. Dit is afhankelijk van de weersverwachtingen en de lengte van de tocht.

Korte omschrijving van de evenementen:

De omschrijving van de activiteiten die al geweest zijn, is nog te lezen op de website.

Den Helder Oude Schild VV. (25 Mei.)

Start vanuit de jachthaven of vanuit Huisduinen. Afstand 10 of 14 km.

Lunchpauze in Oude Schild. Bij gunstig weer geschikt voor beginnende zeevaarders in overleg met leiding.

Nachttocht Nes / Ameland (13-15 Mei.)

Vrijdag avond met de laatste eb vanuit Holwerd via de geul naar Nes. 2 Km lopen naar de camping, waarbij we door Nes komen.(Kunnen de kajaks voor de kroeg laten staan voor een eerste potje). Zaterdag vrij te besteden (fietsen?) . Zondag vroeg vanaf het Noordzeestrand de oostelijke route terug naar Holwerd.

Afstand 6+13 mijl (8 + 24 km) Voor niveau ZV of vergelijkbare ervaring.

*Beschrijving tochten voor
het tweede halfjaar volgt later dit jaar.*

KVU mediatheek

De KVU beschikt over een aantal kanoboeken en DVD's die de leden mogen lenen. Graag hierbij de volgende (eenvoudige) regels in acht nemen:

- De maximale uitleentermijn is 3 weken.
- Schrijf de titel van het boek of DVD, je naam en de datum waarop je het meeneemt op de lijst in de loods.
- Geniet ervan, breng ze op tijd weer terug en zet dan een paraafje in de laatste kolom.

Als je zelf nog een leuke aanwinst hebt voor de KVVU mediatheek, dan wordt dat zeer gewaardeerd! Noteer s.v.p. even de auteur en de titel op de lijst.

Boeken:

- B. Bakker Kanosoprt
- G. van Balkom De kanoclub
- D. Barends Op Pad: kanovaren
- F. Cervenha Kanovaren op wildwater
- S. Cook Canoeing in a week
- J. Eggens Kanovaren
- J. Eggens Kanotochten in Nederland
- J. Eggens Kanokamperen in Europa
- T. Fey Het kanohandboek (2)
- N. Foster Sea Kayaking
- N. Foster Canoeing
- G. Haesendonck Bergriviergids van de Ardennen
- D.C. Hutchinson Sea Kayaking
- D.C. Hutchinson Zeekanovaren
- E. Knobbe Kanovaren op ruim water (2)
- KNRM De Redders
- NH Landschap Natuur dichtbij
- NKB Kanokampeergids
- P. van Stipdonk Kanovaren
- M. Wyatt The basic essentials of sea kayaking
- W. Zantvoort Vaarwijzer, Loods aan boord
- --- De Amsterdamse vaargids
- --- EHBO - Oranje kruis boekje
- --- Satelliet beeld atlas van Nederland

DVD's/Video's:

- This is the Sea 2
- This is the Sea 3
- Sea Kayaking – Getting started

Zeekaarten:

- 1811 Waddenzee West 2002
- 1812 Waddenzee Oost 2004
- 1812 Waddenzee Oost 2005
- HP33 2007
- HP33 2008



WITTE
UITGEEEST BV

LICOGSIETERS - CENTRALE VERWARMING

Al ruim 70 jaar "Hoogrenkement"



Modelweg 26 48 1611 GZ
1913 814 Uitgeest

tel. 0251 - 512490
Fax 0251 - 520315

Bericht van onze adverteerder: Ar

1. Arend Bloem kent geen koopavond.
2. Van 1 april tot 1 oktober is de zaak 7 dagen per week open
 - a. Maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur
 - b. Zaterdag en zondag van 10.00 – 17.00 uur
3. Van 1 oktober tot 1 april 5 dagen per week open
 - a. Dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 – 18.00 uur
 - b. Zaterdag van 10.00 – 17.00 uur
4. In januari is Bloem gehele maand dicht
5. Overige dagen gesloten: 1^e paasdag, Koninginnedag, Hemelvaart, 1^e Pinksterdag, Kerstdagen

Openingstocht KVVU seizoen

Weer viel de openingsdag van het Uitgeester kanozeizoen samen met de Uitgeester watersportdag!

Ik besloot dit jaar de tocht niet op het tijdschema van deze watersportdag af te stemmen, temeer daar ik veel deelnemers had, die een behoorlijke kano-ervaring hadden. Het tochtje vereiste wat uithoudingsvermogen en ik heb het vroeger vaak als voorjaarstocht binnen de twee uur gevaren.

Het weer was mooi, een beetje winderig, maar dat zou later op de dag afnemen. Ongeveer half twee gingen we met zo'n 9 mensen op weg naar het Limmerdie. Mooi open weer, maar toch nog niet zo vogel-geniek.

In Akersloot is het altijd een beetje moeilijk met het bruggetje in de tochtsloot naar het gemaal. Een aantal voer er onderdoor, de rest sjouwde de boot over bij de overdraagplaats om dan weer in te stappen en 50 meter verderop weer over te dragen bij het gemaal.

Ja, dat bruggetje, vooral de bocht ervoor, is voor een groepstocht altijd een moeilijk punt! Bij het gemaal een korte pauze gehouden. Dirk kende daar mensen, zodat leden even een plasje konden plegen tussen de beschermende muren van het museum.

Langs de A9 voeren we in de Slikkerdie. De doorgang naar de Castricummer Schulpvaart is slechts een lichtspleetje. Twee mooie doorvaarten naar Limmen zijn verderop, de Dusseldorpvaart en de Laandervaart. Ja, via een ondiepe, zuigende sloot langs de A9 kun je dan ook naar de Schulpvaart komen; vroeger vaak gedaan met Jan Zaal en in mijn uppie. De Slikkerdie verwijdt zich tot de Limmerdie. Daar is slechts een diepgang van zo'n 80 cm. De bodem is er zand. Misschien dat je hier door een deltamond van de historische Rijn vaart. Je merkt hier in ieder geval duidelijk dat je in het strandwallengebied vaart.

Aan het eind van het Limmerdie kom je in de tochtsloot van de Noordermolen. Die molen is een echt toeristisch punt voor fietsers, kanoërs en wandelaars. Daar hebben we pauze gehouden. Stom, ik had wat te eten en te drinken moeten meenemen, want nu stonden we er eigenlijk een beetje hulpeloos en kleumend bij, terwijl de kille wind, tegen mijn verwachting, toenam. Vroeger voer je door slootjes van hier dwars door de Limmerpolder weer naar het Kerkemeertje bij Akersloot. Erg mooi en vogelrijk. Sinds de polder een beschermd status heeft, kun je alleen via de ringsloot terugvaren naar het Kerkemeertje en vervolgens weer via de Slikkerdie terug naar het gemaal.

De tocht in het Limmergat gaf wat problemen voor sommige vaarders vanwege de sterke noordelijke zijwind. Dirk en ik bleven in de achterhoede om eventuele ondersteuning te geven.

Uiteindelijk waren we om half zes allemaal weer zonder ongelukken terug in de haven. Daar waren mensen aanwezig, die in de beschutting van het zonnetje genoten, maar door het late tijdstip ging iedereen vrij vlug naar huis. Ik voelde me niet helemaal op mijn gemak, ik had te weinig voorbereid, maar mijn makker Jan fleurde me op met de opmerking, dat voor de minder ervarene vaarders dit een prestatie zal zijn, waaraan ze met trots zullen terugdenken.

pew

22 juni Barbecue (en varen!)

De jaarlijkse Barbecue vindt dit jaar plaats op 22 juni. Noteer deze dag in uw agenda. Dan zorgen wij ervoor dat er om 17.00 uur weer een hapje en een drankje voor u gereed staat. Aanmelden voor de barbecue kunt u via de website, op de lijst in de loods of bij Annet (amduin@gmail.com). Vermeldt er even bij of u de voorkeur geeft aan vlees of vis. Er zal een bescheiden bijdrage worden gevraagd (vlees €8,50 en vis €12,00). Laten we hopen dat we na drie achtereenvolgende jaren van regen, dit keer onze tafels en banken lekker in het zonnetje kunnen zetten.

Voorafgaand aan de barbecue zal rond 14.00 uur een korte vaartocht worden gehouden.



Annet

GASTVRIJ?

Behalve dat wij als lid vereniging natuurlijk gewoon fijn willen varen, hechten we er ook aan dat onze loods en kantine plaatsen zijn waar we gastvrij ontvangen worden. En gastvrijheid is iets waar we allemaal ons steentje aan bij moeten dragen.

In de kantine hangt een nieuwe lijst met nog veel lege data waarop we naar een gastheer of gastvrouw zoeken om onze leden, maar ook toevallige bezoekers te woord te staan en een kopje koffie te schenken. Of kantinedienst als u het zo wilt noemen. Wilt u de volgende keer uw agenda meenemen als u in de loods komt en bij een datum uw naam vermelden. Zo maken vele handen licht werken.

Bij voorbaat bedankt, ook namens de kantinecommissie!
Het bestuur.